

Støttefest for Afrikanske projekter i Burkina Faso og Tanzania.

Røgen Forsamlingshus, 5. oktober 2024 kl. 17.

"Røgen i verden – Verden i Røgen"

Forsamlingshuset bliver til Afrika, både udsmykning og maden og sangen.

Med det fantastiske kor

PAPAYA

Med sprudlende energi og musikalsk intensitet formidler Papaya alt fra drillende bryllupssange og zulu-krigssange til historien om et Sydafrika, der igennem generationer har fundet mod, styrke og fællesskab gennem musikken.



"They sound just like Zulus!"

Mzilikazi Khumalo, Dirigent for Sowetan Nation Mass Choir Festival, South Africa.

**KOM OG VÆR MED TIL EN AFTEN MED GLÆDE OG FÆLLESSKAB OG
INFORMATION OG FORTÆLLINGER OM VORES PROJEKTER I AFRIKA**

Vi starter kl. 17.

Jesper fra Landsby til Landsby og Claus fra center Koubri fortæller om projekter i Tanzania og Burkina Faso i ord og billeder.

Vi skal samtidig lave lidt sjov inden vi spiser med afrikansk marked, bazar og musik
Og mens vi spiser, afholder vi afrikansk lotteri. 20.30 skal vi have musik med Papaya

Husk at tage jeres gamle briller med, så tager vi dem med til Afrika.

Dørene åbner kl. 17 – spisning kl. 19 – koncert kl. 20.30

Billetpris: 185 kr. Mad 85 kr.

Billetkøb:

MobilePay: Betal til Røgen Forsamlingshus: 84472

(skriv, Papaya, antal billetter med/uden mad)

Jesper Land Gregersen – 27 81 29 82 – jesperland55@gmail.com

Netbank:

Stig Madsen - stig.roegen@gmail.com - 61 66 61 96

VELKOMMEN OG RIGTIG GOD FORNØJELSE

www.roegenforsamlingshus.dk

”Røgen i verden – Verden i Røgen”

Er en undergruppe i Røgen Borgerforening hvor idéen er at alle medlemmer kan deltage og støtte gruppens aktiviteter. For øjeblikket er der fokus på projekter i Burkina Faso og Tanzania, men gruppen åbner sig for alle idéer der har et internationalt sigte både i Røgen og i Verden. Borgerforeningens bestyrelse godkender disse projekter. I rigtig mange år har mange mennesker i Røgen haft tætte forbindelser til flere forskellige lande Afrika. Det har betydet at flere har boet i Afrika, lavet mange forskellige projekter som har givet et fællesskab på tværs af verdensdele. Mange gange har forsamlingshuset haft besøg af kunstnere fra mange steder i verden og det er den linje vi gerne vil udbygge så den mellemfolkelige forståelse af os og mennesker fra andre lande bliver til glæde og forståelse mennesker imellem, hvor de så end måtte komme fra.

**Kom glad og få en rigtig god oplevelse.
Og samtidig at føle sig glad indeni ved direkte at støtte
mellemfolkeligheden.**

Hvem er Papaya?

Vi er Papaya – et dansk kor, der synger sydafrikanske sange!

Med sprudlende energi og musikalsk intensitet formidler Papaya alt fra drillende bryllupssange og zulu-krigssange til historien om et Sydafrika, der igennem generationer har fundet mod, styrke og fællesskab gennem musikken.

Den kraftfulde, melodiske og intense vokalmusik har været Papayas varemærke siden 1986.

Papaya har de seneste årtier optrådt i en lang række kirker, koncertsale, festivaler og museer i Danmark – mange steder har der været alt udsolgt, når Papaya har været på plakaten. Ambassader, kirker, teatre og korfestivaler har dannet rammen om Papayas koncerter, når de musikalske turnéer er gået til blandt andet Sydafrika, Tanzania, England, Tyskland, Norge og Holland.

[https://www.youtube.com/watch?
v=l5MYTg0rQ5w&list=PLsPkcorZSszWYP41uHBV9_tBaSxbdibGHh](https://www.youtube.com/watch?v=l5MYTg0rQ5w&list=PLsPkcorZSszWYP41uHBV9_tBaSxbdibGHh)

Live Musik i Røgen – Det er bare så godt.

www.roegenforsamlingshus.dk